

Vaders moeten vaderen

De meest zorgzame vaders ter wereld zijn de Aka-pygmeëen in Congo: ze knuffelen en kussen hun kinderen zelfs vaker dan de moeders doen. De pygmeëen horen tot de oudste volken. Waar is het dan misgegaan?, vraagt ontwikkelingssocioloog Irene Zwaan zich af. Want veel Nederlandse vaders hebben niet zo'n intieme relatie met hun kind.

Vaders kunnen bovendien gewoon hun vrouw en kinderen verlaten zonder er heel erg op aangekeken te worden.

Zwaan houdt een vurig pleidooi voor vaders om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen, ook na de scheiding. En aan moeders doet ze een oproep: denk niet dat alleen jij het beste voor de kinderen kunt zorgen, maar versterk de vader in zijn vaderrol als avonturier, durfal en doener. Vaders gaan dan vanzelf meer knuffelen, troosten en praten. **ODA SALOMONS**

Irene Zwaan, *De afwezige vader bestaat niet*, Bert Bakker, € 15,-

